

MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

9 boekbesprekingen najaar 2019

Als mensheid verwaarlozen we massaal de ziel. Veel problemen waarmee we te kampen hebben zijn direct of indirect het gevolg van het ontkennen en negeren van dit meest wezenlijke aspect van onszelf en onze medemens. In de wereld zijn talloze krachten werkzaam die ons afhouden van zorg voor onze zielen. Toch is er alle reden voor hoop. Deelnemers worden verzocht voorafgaand aan de eerste bijeenkomst hoofdstuk 1 te lezen.

Boekbesprekingen (9x) sep–dec 2019

op **donderdagochtenden** 10.00–11.30 uur

Inloop vanaf 9.30 uur. Gratis / vrijwillige bijdrage.

12-09 Leven vanuit eenheid

26-09 Ontstijgen aan dualiteiten

10-10 De drie graden van de ziel verbinden

24-10 Ontwikkelen in de vier werelden

07-11 De vijf denктоestanden besturen

21-11 Vernieuwen door de zes emanaties

05-12 De zeven gouden sleutels hanteren

19-12 Het achtvoudige pad uitdragen

9^e bespreking Werken met de negen geestelijke gaven
op een, i.o.o., nader te bepalen datum in jan 2020



het boek: **Mysteriën en symbolen van de ziel**

André de Boer
softback | 284 p
14,0 x 22,0 cm
€ 19,50

ISBN 978 90 6732 449 6
e-book: € 10,-

het boek in het Engels:
ISBN 978 90 6732 471 7

INFORMATIECENTRUM ROZENKRUIS HAARLEM



esoterische bibliotheek en activiteiten

Esoterische boeken lezen en deelnemen aan lezingen, boekbesprekingen en andere bijeenkomsten. Dat kan allemaal in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem, dat zich bevindt achter Pentagram Boekwinkel in het J. van Rijkenborgh-Centrum.

In het Informatiecentrum bevindt zich een esoterische bibliotheek die sinds maart 2018 voor het publiek toegankelijk is, en waar ook regelmatig activiteiten worden georganiseerd. De indeling in de diverse categorieën nodigt je als het ware uit een reis door de mysteriën te maken. De boeken zijn gerangschikt volgens categorieën en subcategorieën zoals oude culturen, oosterse wijsheid en geestelijke stromingen. Alle aanwezige boeken zijn uitleenbaar, tenzij anders aangegeven.

Zakstraat 2, Haarlem

(023) 53 23 850

informatiecentrumrozenkruis@gmail.com

www.rozenkruis.nl/infocentrum



INFORMATIECENTRUM ROZENKRUIS HAARLEM

programma najaar 2019

8 inloopochtenden
'Mysteriën van toen voor nu'

9 boekbesprekingen
'Mysteriën en symbolen van de ziel'

4 gespreksochtenden
'Levensbeschouwing Rozenkruisers'

www.rozenkruis.nl/infocentrum

MYSTERIËN VAN TOEN VOOR NU

Inwijdingswegen door de eeuwen heen

- Waarom zijn er inwijdingswegen?
- Waardoor worden de mysteriën gekenmerkt?
- Wat wordt onderwezen in de mysteriën?
- Hoe gaan mysterieleerlingen de mysterieweg?
- Wat kunnen wij nu met kennis over de mysteriën van toen?

Dergelijke vragen komen aan de orde tijdens 8 (gratis) **inloopochtenden** in najaar 2019 in het **INFORMATIECENTRUM – ROZENKRUIS HAARLEM**.

De inleidingen (die apart bezocht kunnen worden) worden verzorgd door sprekers die zijn aangesloten bij de School van het Gouden Rozenkruis. Laat je inspireren door spirituele tradities!

Inloopochtenden (8x) sep–dec 2019

2^e en 4^e **dinsdag** v.d. maand (gratis / vrijwillige bijdrage)

10.00–11.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

10–09 De mysteriën van christelijke mystici

24–09 De mysteriën van soefi's

08–10 De mysteriën van de alchemie

22–10 De mysteriën van de kabbala

12–11 De mysteriën van het rozenkruis

26–11 De maçonnieke mysteriën

10–12 De theosofische mysteriën

24–12 De nieuwe mysteriën

LEVENSBESCHOUWING ROZENKRUISERS

Open gesprekken over existentiële onderwerpen

Gespreksochtenden (4x) sep–dec 2019

3^e **dinsdagen** van de maand (gratis / vrijwillige bijdrage)

10.00–11.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

di 17-09 / di 15-10 / di 19-11 / di 17-12



Aanbevolen boek
bij de 8 inloopochtenden najaar 2019

Gnosis Stromen van licht in Europa

Peter Huijs

hardback | 327 blz | 15,0 x 22,8 cm | € 27,50

ISBN 978 90 6732 312 3

e-book | € 15,00 | ISBN 978 90 6732 648 3

www.rozekruispers.com

Gnosis Stromen van licht in Europa

Peter Huijs

Aanbevolen boek bij inloopochtenden 2019

'Gnosis – Stromen van Licht in Europa' vestigt de aandacht op de zogenoemde derde component van de Europese cultuurtraditie. Naast religie en wetenschap is, voor wie zoekt, de gnosis als deze derde component van de geschiedenis te onderscheiden: de wijsheidskracht die als een stroom van licht werkzaam is. Soms bijna onwaarneembaar: weggedoken voor 'de publieke opinie'. Soms zich duidelijk declarerend aan de oppervlakte.

In onze samenleving is een enorme hunkering naar wezenlijke kennis, naar gnosis. De schrijver doet verslag van zijn zoektocht naar groeperingen en denkers die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar Gnosis, Waarheid en Licht.

De auteur laat zien hoe het vrijmaken van de geest,, het fundamenteel andere in de mens, door de eeuwen heen regelmatig aan de oppervlakte komt, waarna deze uitingen vaak onderdrukt en vervolgd worden en schijnbaar verdwijnen...

Wie op zoek is naar werkelijke kennis, de bron van de Gnosis, zal gefascineerd worden door de talloze verbindingen tussen al diegenen die door de eeuwen heen door de Gnosis gegrepen zijn.

De levensgeschiedenissen in dit boek vormen het verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een veelal dramatische geschiedenis met daarin magistrale lichtpunten.